

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τα απορρίμματα στην εποχή του κορωνοϊού

Ερώτηση και Α.Κ.Ε. με θέμα: «Ανυπαρξία κινήτρων και αντικινήτρων για τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση» κατέθεσαν τριάντα τέσσερεις (34) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου.

Σήμερα, υπό το φως της πρωτόγνωρης κρίσης του κορωνοϊού, απαιτείται ιδιαίτερη πρόνοια για τα θέματα του περιβάλλοντος και φυσικά για την ανακύκλωση και τη διαχείριση των απορριμμάτων. Όμως η Ελλάδα βρίσκεται μακριά από το ευρωπαϊκό κεκτημένο γιατί η πολιτεία και η αυτοδιοίκηση δεν εφαρμόζουν ούτε τις αυτονόητες υποχρεώσεις της χώρας όπως τους νόμους και τις Οδηγίες για τη διαλογή στην πηγή, τη χωριστή συλλογή βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων, την πολιτική κινήτρων στην ανακύκλωση, την ενίσχυση κυκλικής οικονομίας, κλπ.

Το ΥΠΕΝ φαίνεται να πελαγοδρομεί, μεταξύ αντιτιθέμενων εμπειρικών προσεγγίσεων και μεγαλοστομιών, αγνοώντας τις υποχρεώσεις της χώρας, το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο, τις δυνατότητες και τις ανάγκες της Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας. Η Κυβέρνηση αδυνατεί να στηρίξει την πρόοδο και την καινοτομία στο περιβάλλον και δεν εφαρμόζει οικονομικά κίνητρα για την προώθηση της διαλογής στην πηγή και την ανακύκλωση. Αντιθέτως, οδηγεί το μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων μόνο σε ιδιωτικοποιήσεις και καύση, ένα μοντέλο που δεν αποτελεί μεταρρύθμιση, δεν δημιουργεί νέες αξίες, δεν αξιοποιεί την επιστήμη και την καινοτομία, δεν δημιουργεί νέα προϊόντα, ενώ παραβιάζει ταυτόχρονα τις Οδηγίες της ΕΕ που εστιάζουν στη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που ελαχιστοποιούν τη χρήση πόρων και προωθούν την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση υλικών.

Παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τη στήριξη του περιβάλλοντος, τελικά η εφαρμοζόμενη πολιτική οδηγεί σε νέα οικονομική επιβάρυνση του πολίτη και των επιχειρήσεων.

Όλα αυτά είναι σε πλήρη αντίθεση με τη δυνατότητα ελάφρυνσης των δημοτών, μέσω της εφαρμογής της νέας τιμολογιακής πολιτικής βάσει της οποίας δίνεται η δυνατότητα μείωσης των δημοτικών τελών, ειδικά σε μια εποχή που ο πολίτες και επιχειρήσεις πλήττονται, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Για τους ανωτέρω λόγους Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί και ζητείται η κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων:

1. Θα στηρίξει η κυβέρνηση την εφαρμογή κινήτρων και αντικινήτρων για τους ΟΤΑ με βάση την απόδοση στην διαλογή στην πηγή και στην ανακύκλωση;

2. Πως εφαρμόζεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τους Κανονισμούς Τιμολόγησης και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εισφοράς κυκλικής οικονομίας;

3. Υπάρχουν στην παρούσα φάση ψηφισμένοι Κανονισμοί Τιμολόγησης που έχουν εφαρμοστεί στην καταβολή εισφορών των ΟΤΑ προς τους ΦΟΔΣΑ και σε ποιες περιπτώσεις ΟΤΑ στην Ελλάδα έχει γίνει αυτό;

4. Λύθηκαν τα προβλήματα που είχαν οι ΦΟΔΣΑ για την εφαρμογή της νέας τιμολογιακής πολιτικής, εφόσον έχουν παρέλθει σχεδόν 6 μήνες από την προηγούμενη ερώτησή μας και το θέμα της ανακύκλωσης έχει επείγον χαρακτήρα για τη δημόσια υγεία, τη λειτουργία της οικονομίας και τις υποχρεώσεις της χώρας;

5. Πόσοι και ποιοι Δήμοι της χώρας έχουν προχωρήσει σε ανάλογη προσαρμογή των δημοτικών τελών

τους με βάση το «πληρώνω όσο πετάω» και την εισφορά κυκλικής οικονομίας και ποια είναι τα οφέλη πολιτών και επιχειρήσεων από την ανακύκλωση των Δήμων τους;