

# Επιστολή Δούρου σε Πατούλη για το ζήτημα των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Αττικής

«Ο σκοπός της λαθροχειρίας είναι η τεκμηρίωση της κινδυνολογικής γραμμής, την οποία έχετε δυστυχώς υιοθετήσει, σε συνδυασμό με την ποινικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων» επισημαίνει σε επιστολή της η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου προς τον νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη Αττικής και Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γιώργο Πατούλη, στην οποία κοινοποιούνται οι Υπουργοί Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

Συγκεκριμένα, η Ρένα Δούρου αναφέρει ότι στην ενημερωτική επιστολή που απηύθυνε ο ΕΔΣΝΑ στον κ. Πατούλη (στις 18 Ιουλίου 2019, ΕΜΠ 56, σχ με το αρ. πρωτ. 8105/15-7-2019 έγγραφο), «περιγράφεται η υπάρχουσα κατάσταση στον ΧΥΤΑ Φυλής σε σχέση με τη χωρητικότητά του και παρατίθενται τεκμηριωμένα οι προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις, που χωρίς να απαιτούνται χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και επιπλέον αδειοδοτήσεις και χωρίς σοβαρή οικονομική επιβάρυνση, διασφαλίζουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον τριών ετών».

«Αυτό προκύπτει και από την πρωτοβουλία μας να ξεκινήσει η διαδικασία μελέτης και κατασκευής χώρου εντός της ΟΕΔΑ Φυλής για 4.000.000 κυβικά απορριμμάτων που αντιστοιχεί σε πάνω από 2 χρόνια. Αν συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι οι Δήμοι θα μειώνουν διαρκώς τον όγκο των απορριμμάτων τους, καθίσταται εύκολα σαφές ότι υφίσταται χρονικό περιθώριο για 3,5 τουλάχιστον έτη από σήμερα».

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει η Ρ. Δούρου, «με έκπληξη και θλίψη»,

«διαπιστώνουμε ότι στην απάντησή σας (της 25ης Ιουλίου 2019), ΕΝΩ στο σημείο ii αναφέρετε επί λέξει “ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής και με το υπ’ αρ. Πρωτ. ΕΜΠ 56/18.7.2019 απαντητικό έγγραφό του, επιβεβαιώνει ότι σε ελάχιστες εβδομάδες από σήμερα ήτοι ως τον προσεχή Νοέμβριο, δεν θα υπάρχει στην Αττική κανένας αδειοδοτημένος χώρος για να δεχθεί τα σκουπίδια που παράγονται”, ΟΜΩΣ τα αποσπάσματα που παραθέτετε είναι από... άλλο έγγραφο! Του λόγου το αληθές μπορεί να διαπιστώσει ο οιοσδήποτε – σας επισυνάπτουμε ξανά το υπ’ αρ. Πρωτ. ΕΜΠ 56/18.7.2019 απαντητικό έγγραφο του ΕΔΣΝΑ».

«Το έγγραφο που χρησιμοποιείτε στην επιστολή σας είναι ένα εσωτερικό έγγραφο εμπιστευτικού και πληροφοριακού χαρακτήρα ενός υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ που δεν φέρει καν την υπογραφή του Γραμματέα του ΕΔΣΝΑ», τονίζει η Περιφερειάρχης Αττικής.

«Επίτηδες το συγχέετε με την επίσημη επιστολή που σας στείλαμε και από την οποία προκύπτει ότι δεν υφίσταται λόγος κινδυνολογίας ή καταστροφολογίας καθώς ήδη έχουν δρομολογηθεί βραχυπρόθεσμες λύσεις που δίνουν επαρκή χρονικά περιθώρια έτσι ώστε να καταλήξουμε σε κάποια από τις πολλές εναλλακτικές λύσεις που περιγράφει ο ΠΕΣΔΑ», προσθέτει η ίδια.

«Οι απαντήσεις που περιέχονται στο υπ’ αρ. Πρωτ. ΕΜΠ 56/18.7.2019 επίσημο απαντητικό έγγραφο του ΕΔΣΝΑ καλύπτουν πλήρως τα ερωτήματα που επαναλαμβάνετε στην επιστολή σας σχετικά με τη χωρητικότητα του ΧΥΤΑ και τις ενέργειες που έχει δρομολογήσει η Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ για την προσαύξηση της δυναμικότητας του ΧΥΤΑ για τουλάχιστον τρία χρόνια – χρόνος επαρκής για την υλοποίηση της πολιτικής διαχείρισης που θα επιλέξετε ως Διοίκηση της Περιφέρειας από την 1η Σεπτεμβρίου 2019», σημειώνει χαρακτηριστικά η ίδια.

**Για το κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής, η Ρένα Δούρου τονίζει:**

– Η διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής αποτελεί κρίσιμης σημασίας θέμα για τη δημόσια υγεία και για το περιβάλλον, εξ

ου και αποτέλεσε προτεραιότητα της Διοίκησής μας, η οποία προχώρησε στη ριζική αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου, στη βάση των επιταγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυκλικής οικονομίας και των αρχών της αποκέντρωσης και της ανακύκλωσης, σε συνεργασία με τους Δήμους.

– Πλέον ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής (ΠΕΣΔΑ) αποτελεί νόμο του κράτους, θέτοντας τις βάσεις για κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά δίκαιη και βιώσιμη διαχείριση.

– Η Δύναμη Ζωής, με την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου καθώς και με τις ενέργειές της όπως, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση του ΕΜΑΚ στην ΟΕΔΑ Φυλής, το ΧΥΤΥ Γραμματικού, ΧΥΤΥ Κυθήρων – Αντικυθήρων, ΜΕΑ Πειραιά, ΜΕΑ Β. Α. Αττικής, κ.α., έχει θέσει τις βάσεις για μια νέα, ασφαλή με όρους δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος, μετάβαση σε μια διαχείριση των απορριμμάτων προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Σεβόμενη την πολιτική δεοντολογία, η νυν Διοίκηση επέλεξε να μην προχωρήσει σε κάποια στρατηγική επιλογή και να μην ολοκληρώσει περαιτέρω τη διαδικασία χωροθέτησης που έχει δρομολογηθεί, επιθυμώντας να μην δεσμεύσει τη διάδοχό της, παρέχοντας παράλληλα όλη τη σχετική ενημέρωση.

– Αυτή η επιλογή μας καθόλου δεν σημαίνει ότι δεν θέλαμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας – αντιθέτως αποτελεί πράξη πολιτικού πολιτισμού τον οποίο έχει απόλυτη ανάγκη η πατρίδα μας γενικά και η Αττική ειδικότερα, και μάλιστα για ένα θέμα υψίστης σημασίας όπως η διαχείριση των απορριμμάτων που επιβάλλει συναντίληψη και ενότητα στην εφαρμογή της όποιας λύσης επιλέξετε. Γιατί εναπόκειται πλέον σε εσάς κε Πατούλη το αν θα συνεχίσετε την πορεία που προβλέπεται από τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ ή αν θα επιλέξετε διαφορετική πολιτική, στο πλαίσιο της δικής σας στρατηγικής.

– Σε κάθε περίπτωση, η Δύναμη Ζωής, με αίσθηση ευθύνης απέναντι στους πολίτες, προωθώντας επί 5 χρόνια ένα νέο

υπόδειγμα άσκησης διοίκησης, θα βρίσκεται στο πλευρό σας στην αντιμετώπιση αυτού του κρίσιμου όσο και πολυπαραγοντικού ζητήματος για το μέλλον της Αττικής μας – ενός ζητήματος που δεν λύνεται με απειλές, τελεσίγραφα ή πολιτικαντισμούς, που, αντιθέτως, μαρτυρούν αδυναμία και έλλειψη προτάσεων.

– Από την πλευρά μας, παραμένουμε στη διάθεσή σας, όχι πια για ανταλλαγή επιστολών, αλλά για να σκύψουμε μαζί, όσο το δυνατόν περισσότερες παρατάξεις, με σοβαρότητα πάνω στο σύνθετο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων που επιβάλλει συνεργασία, σύνεση, συναίνεση και συναντίληψη όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων (Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικών κοινωνιών, επιστημονικής κοινότητας, κ.α.) προκειμένου η διαχείριση των απορριμμάτων να καταστεί παράγοντας ανάπτυξης και όχι πρόβλημα.

– Η διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής δεν μπορεί να αποτελεί παραταξιακή διελκυστίνδα και επιβάλλει σε όλους να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων.